



Protestantse
Kerk

Juni/julii 2026

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk



Roeping

Afscheidsdienst Ds. D. van Vreeswijk

IJE koor Rotterdam 75 jaar

De roeping van Mattheüs



<i>ko=kinderoppass kn=kinderdienst tn=tienerdienst</i>	Zondag 7 juni	Zondag 14 juni	Zondag 21 juni	Zondag 28 juni	Juli
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: <i>ko + kn</i> dhr. Nico Bontenbal	10.30 uur: <i>ko+kn+tn</i> dhr. Erik Bruggeman	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. René Visser <i>Viering Heilig Avondmaal</i>	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. Jos Slager	zie blz. 13
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. S. van der Vlies	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. D. van Vreeswijk Heilig Avondmaal	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. E. de Kruijf	zie blz. 13
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Ds. D. Vreeswijk Collecte: Diaconie +Kerkelijke Activiteiten	10.00 uur Ds. A.L.A. den Besten Collecte: Kerk	10.00 uur: Mw. M. van Weerden <i>Vaderdag</i> Collecte: Diaconie	19.30 uur: Ds. S. Kurtzahn Dienst in Bolnes Collecte: Kerk in Actie : Pakistan	zie blz. 13
Nw. SONNEBURGH	10.00 uur: ds. W.F. Jochemsen	10.00 uur: ds. D. Smink	10.00 uur: dhr. E. Leune	10.00 uur: dhr. C. Cornelissen	zie blz. 13
MEERWEIDE	<i>Vanwege de nieuwbouw en interne verschuivingen is er nog</i>	<i>geen nieuwe kerkzaal toegewezen.</i>	<i>Daarom zijn er voor Meerweide geen kerkdiensten vermeld!</i>		
MAASSTAD Ziekenhuis, Maasstadzaal	10.00 uur: Dhr. Emile Boleij <i>Geestelijk verzorger Maasstad</i>	10.00 uur: Dhr. Alex Olsen <i>Boeddhistische bijeenkomst</i>	10.00 uur: Mw. J.annie van Bockel	<i>Geen dienst</i>	
SMEETSLAND	11.00 uur: Dhr. A.A. Hofland				zie blz. 13

Predikanten

Groene Tuinkerk +
Kerk aan de Maas
Ds. Stephan Kurtzahn
06 499 10 403
stephankurtzahn@kpnmail.nl



Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder76@outlook.com



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Mariëtte van der Ent

Judith van de Heuvel
jvdheuvel@aafje.nl



Smeetsland
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl
Mw. Julia Rhemrev
jrhemrev@aafje.nl



Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
Dhr. Johan Bos
06-500 206 92
johan.bos@sonneburgh.nl



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdie van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
Mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl



Van de redactie

Roeping – luisteren en antwoorden

Soms denken we bij het woord roeping aan iets groots en uitzonderlijks: een predikant die het ambt accepteert, een zendeling die naar verre landen vertrekt, iemand die zijn leven radicaal in dienst stelt van anderen. Maar roeping is vaak veel dichterbij dan we denken.

Roeping begint misschien wel met luisteren. In de stilte van een moment, in de woorden van een ander, in wat er op ons pad komt. Het is dat zachte duwtje dat ons uitnodigt om aandacht te hebben, om verantwoordelijkheid te nemen, om iets van liefde zichtbaar te maken. Niet altijd spectaculair, wel betekenisvol.

Voor de één betekent roeping zorg dragen voor familie of burens, voor de ander trouw zijn in werk of vrijwilligerswerk, of juist de moed vinden om een nieuwe weg in te slaan. Roeping vraagt geen perfectie, maar wel openheid: durven horen wat er gevraagd wordt, en het antwoord stap voor stap vormgeven.

Misschien is roeping uiteindelijk niets anders dan dit: *ontdekken waar jouw gaven en de nood van de wereld elkaar raken – en daar, hoe klein ook, iets van Gods liefde laten zien.*

Annet de Ruiter
Eindredactie



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar kerkblad.ajk@kerkinijssemonde.nl.

Inhoud

Rooster kerkdiensten	2
Van de redactie / inhoudsopgave	3
Stiltepagina	4
Overdenking	5
Puzzelen en lezen	6
Samengevat: Psalmen	7
Kunst en het verhaal	8
Geroepen om samen op weg te gaan	9
Muziek	10
Column: God roept door mensen	11
Gedichten	12
Gezamenlijke berichten	13
Groene Tuinkerkerk	14
Hervormd IJsselmonde	17
Adriaen Janszkerk	18
Pelgrimskerk	20
Samen	22
Servicepagina	23
Kinderpagina	24

Pag. 7



Pag. 17



Pag. 9



Pag. 22



God heeft ons niet een
geest van lafhartigheid
gegeven, maar een geest
van kracht, liefde en
bezonnenheid.

2 Timoteüs 1,7



Roeping voor iedereen

Dit themanummer van het Kerkblad over 'Roeping' verschijnt aan het begin van de zomer. Over dit tijdstip is ongetwijfeld goed nagedacht. Het is immers kortgeleden Pinksteren geweest, het feest van de Geest die op al wat leeft is uitgestort (Handelingen 2:17) We hebben gehoord dat 'roeping' niet alleen iets is voor mensen met een bijzonder (geestelijk) ambt, maar dat in feite ieder mens met of zonder beroep, door God geroepen wordt om Hem te dienen in het dagelijks leven en de wegen te gaan die Hij ons wijst.

Bovendien: de zomer breekt aan, een tijd waarin we meer gelegenheid hebben om te ontspannen en na te denken over ons leven. Met name over vragen als, waar ben ik mee bezig, wat valt me zwaar, wat wil ik achter me laten en waarmee wil ik verder? De zomermaanden worden door menigeen gebruikt om de balans op te maken, dingen op te ruimen en los te laten, om vervolgens echt opnieuw te beginnen en wellicht heel andere dingen te gaan doen. Misschien is het wel tijd voor een nieuwe roeping?!

Ruim zestig jaar geleden - ik zat in de vierde van de middelbare school en was aan het voorsorteren op een economiestudie en een functie in het bedrijfsleven - werd me steeds meer duidelijk dat de Here God iets heel anders met me voorhad. Ik durfde dat toen nog geen 'roeping' te noemen, maar dat is het achteraf gezien wel geweest.

En bij die eerste roeping is het niet gebleven. Inmiddels ben ik bijna vijftig jaar predikant en reeds een decennium met pensioen, maar het roepen van de Here God is er nog steeds. Hoe dat werkt?

Ik kan dat het beste duidelijk maken aan de hand van Handelingen 16:

[6] Ze trokken door Frygië en Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. [7] Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. [8] Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kustplaats Troas bereikten. [9] Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: 'Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!' [10] Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.

Het verhaal gaat over Paulus en Silas die samen bezig waren om in het huidige Turkije het Evangelie te verkondigen. Hun tocht was aanvankelijk een groot succes, maar op een gegeven moment werd het zwaarder en ging het niet meer. Zo heb ik dat ook meer dan eens tijdens mijn loopbaan ervaren: ik voelde een stremming en vroeg me af hoe het verder moest. Ik probeerde alle ballen in de lucht te houden, maar het lukte niet..

In zo'n situatie heb ik jaren geleden van Paulus (en de schrijver Lucas) geleerd dat je in tegenslagen de hand van God mag zien en dat Hij juist in wat niet (meer) lukt ons kan laten voelen, dat Hij een andere taak voor ons heeft. Lucas schrijft in Handelingen 16 dat ze door de heilige Geest werden verhinderd om Gods Woord te verkondigen en dat de geest van Jezus hen niet toeliet om verder te reizen... Ze vallen niet stil. Ze reizen rustig verder en stellen zich open voor wat komen gaat, want ze vertrouwen erop dat de Here God juist door de tegenslag heen iets nieuws zal geven.

Ze kwamen uiteindelijk aan de kust en daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: 'Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!' De volgende dag trokken ze hun conclusies en lieten Azië achter zich en voeren naar de overkant. Een nieuw begin voor Paulus en zijn vrienden en uiteindelijk een nieuw begin voor een heel werelddeel, Europa!

Het is zomer 2026.... Er loopt van alles vast in ons leven, in ons land, in de wereld, in de kerk. Er is van alles dat eindigt en niet verder kan.... Hoe ga je daarmee om?

Ik zou mezelf en alle lezers willen aanraden: sta open voor de leiding van de Geest. Durf juist op doodgelopen wegen je de vraag te stellen: Welke nieuwe weg wil Hij mij/ons wijzen?

Iets wat eindigt, heeft vaak de belofte van een nieuwe begin in zich.
Een gezegende zomer gewenst!

Ds. CorBert de Rooij

Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Roeping **9** Inwoner van Oceanië **10** Gemetselde oeverstrook **11** Voorkeur **12** Rand **13** Lichtelijk zuur **15** Symbool voor gallium **16** Oosterse speciaalzaak **18** Dierengeluid **19** Voorzetsel **21** Land in Afrika **22** Vleesnat **23** Middag **24** Symbool van de overwinning van Jezus over de dood **26** USA **27** Koetsiersroep **28** Diplomatie **30** Riviermodder **32** Japanse parelduikster **34** Gele graankorrels **36** Roepnaam van Abraham Lincoln **37** Titel **39** Vreemde taal **41** Oude lengtemaat **42** Plus **43** Gevangen **45** Groente **46** Vorstenvermaker **47** Amerikaans semiformeel dansbal dat het schooljaar afsluit **49** Spaanse ontkenning **51** Overdreven **52** Gemalin van Zeus, vóór Hera **53** In loco (afk.) **54** Middelpunt **56** Amandel **58** Beurscomplex in Amsterdam **59** Woord uit de Thora, het Nieuwe Testament en de Hadith "zeker, het is zo" dat betekent **60** Grote leider die in een apocalyptische eindstrijd wereldwijde vrede en welvarendheid brengt **62** Het verspreiden van het christelijk geloof in een andere cultuur (prot.).

Verticaal

1 Allerlei **2** Voorteken waarvan de interpretatie verboden is volgens Leviticus 19:26 (Lat.) **3** Koolstofmonoxide **4** Bloeiwijze **5** Moerassig naaldwoud **6** Menswording van Jezus Christus **7** Café met klapdeuren **8** Confessie **9** Een van de tien rampen die het Oude Egypte troffen volgens Exodus in de Hebreeuwse Bijbel **10** Onrechtzinnig **14** Dierengezicht **17** Gewicht (afk.) **20** Deelstaat van India met beroemde thee **22** Vooruit, paard! **25** Boek **26** Alternatief voor WhatsApp of Telegram **29** Hervormde leer volgens de leer van een Frans-Zwitserse theoloog (1509-1564) **31** Stad in de VS (afk.) **33** Zelfhulpgroep voor alcoholisten (afk.) **35** Tijdstip **38** Lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen **40** Bengel **44** Tusen do. en za. **45** Harry de tovenaarsleerling van J.K. Rowling **48** Muzieknoot **50** Buitenaards wezen (Eng.) **51** Makkelijk te volgen **55** Voornaamwoordelijk bijwoord **57** Verdovend middel (afk.) **61** Internetextensie van Slovenië.

©Wim De Weerd - www.themapuzzels.com



maandag	1-jun	Exodus 34:1-9
dinsdag	2-jun	Exodus 35:10-26
woensdag	3-jun	Exodus 35:27-35
donderdag	4-jun	Matteüs 8:2-13
vrijdag	5-jun	Matteüs 8:14-22
zaterdag	6-jun	Matteüs 8:23-34
zondag	7-jun	Matteüs 9:1-17
maandag	8-jun	Matteüs 9:18-34
dinsdag	9-jun	Psalm 50
woensdag	10-jun	1 Samuël 20:1-11a
donderdag	11-jun	1 Samuël 20:11b-23
vrijdag	12-jun	1 Samuël 20:24-34
zaterdag	13-jun	1 Samuël 20:35-21:1
zondag	14-jun	Psalm 120
maandag	15-jun	Matteüs 9:35-10:15
dinsdag	16-jun	Matteüs 10:16-33
woensdag	17-jun	Matteüs 10:34-11:1
donderdag	18-jun	Psalm 37:1-24
vrijdag	19-jun	Psalm 37:25-40
zaterdag	20-jun	1 Samuël 21:2-10
zondag	21-jun	1 Samuël 21:11-22:5
maandag	22-jun	1 Samuël 22:6-23
dinsdag	23-jun	Psalm 34
woensdag	24-jun	Matteüs 11:2-15
donderdag	25-jun	Matteüs 11:16-30
vrijdag	26-jun	Matteüs 12:1-21
zaterdag	27-jun	1 Samuël 23:1-13
zondag	28-jun	1 Samuël 23:14-28
maandag	29-jun	1 Samuël 24:1-23
dinsdag	30-jun	Psalm 57

Bijbelleesrooster juni

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.

Mattheüs 9:36



Samengevat: Psalmen

In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de AI applicatie Copilot is een samenvatting gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Tekst: Annet de Ruiter

Het boek Psalmen is het grootste boek van de Bijbel. Het bestaat uit 150 afzonderlijke psalmen: liederen, gebeden en gedichten die in het oude Israël werden gebruikt in de eredienst én in het persoonlijke geloofsleven.

In tegenstelling tot veel andere bijbelboeken vertelt Psalmen geen doorlopend verhaal. Het is een verzameling geloofstemmen uit verschillende tijden en situaties. De psalmen zijn geschreven over een periode van vele eeuwen – van de tijd van Mozes tot na de Babylonische ballingschap – en samengebracht tot één bundel.

Opbouw van het boek

Het boek Psalmen is niet willekeurig samengesteld, maar bewust ingedeeld in vijf delen, die elk worden afgesloten met een lofprijzing. Deze vijfdeling herinnert aan de vijf boeken van Mozes en lijkt daarmee een diepere bedoeling te hebben: waar de Thora Gods woorden tot de mens bevat, vormen de Psalmen het antwoord van de mens tot God. Zo ontstaat er een geestelijke dialoog door de hele Schrift heen – God spreekt, en de mens leert in de Psalmen bidden, klagen en loven.

Binnen deze vijf delen zien we een duidelijke geestelijke beweging:

* Boek I (Ps. 1–41) laat vooral persoonlijke geloofservaringen zien, vaak verbonden met David: vertrouwen, strijd en gebed staan centraal.



Symboliek en beeldtaal

God als Herder (Psalm 23): zorg, leiding en bescherming
God als Rots: veiligheid en vastheid
Water en dorst: verlangen naar God
Licht en duisternis: waarheid tegenover gevaar

Deze beelden maken de psalmen tijdloos: ze spreken het hart aan en brengen geloof tot leven.

Theologische betekenis

Het boek Psalmen heeft een unieke plaats in de Bijbel: Het is het “gebedsboek” van Gods volk: mensen spreken

* Boek II (Ps. 42–72) verbreedt dit naar het gemeenschappelijke geloofsleven, met zowel klacht als lof en het verlangen naar Gods nabijheid.

* Boek III (Ps. 73–89) duikt dieper in de worsteling: vragen rond lijden, onrecht en Gods trouw komen scherp naar voren, ook op nationaal niveau.

* Boek IV (Ps. 90–106) verlegt het perspectief naar boven: ondanks alles wordt God opnieuw beleden als de eeuwige Koning.

* Boek V (Ps. 107–150) mondt uit in dankbaarheid en lof, met als hoogtepunt de slotpsalmen waarin alles oproept tot aanbidding.

Wanneer we het Psalmboek als geheel lezen, ontdekken we zo een weg van worsteling naar vertrouwen, en uiteindelijk naar lofprijzing. Het is niet alleen een verzameling liederen, maar een geestelijke reis waarin de gelovige leert leven voor Gods aangezicht.

De stemmen van de psalmdichters

Veel psalmen worden traditioneel toegeschreven aan koning David, maar ook anderen droegen bij: Asaf, de zonen van Korach, Salomo en zelfs Mozes.

Soms zijn psalmen verbonden aan concrete gebeurtenissen, zoals Davids vlucht voor Absalom of zijn berouw na zonde.

Soorten psalmen

De psalmen laten verschillende stemmen horen:
Lofpsalmen – God wordt geprezen om wie Hij is
Klaagpsalmen – nood en verdriet worden uitgesproken
Dankpsalmen – vreugde over Goddelijke redding
Wijsheidspsalmen – onderwijs over het leven met God
Koningspsalmen – over Gods koningschap en Zijn gezalfde

Wat deze psalmen verbindt, is hun eerlijkheid. Ze geven woorden aan alle menselijke emoties en brengen die voor Gods aangezicht.

hier tot God, in plaats van andersom. Het laat zien dat geloof alle emoties omvat: vreugde, angst, schuld en hoop horen allemaal bij het leven met God. Het vormt een brug tussen het Oude en Nieuwe Testament: Jezus en de apostelen citeren de psalmen vaak.

**Psalmen leren ons hoe we met
God kunnen spreken, precies
zoals we zijn.**

De roeping van Mattheüs

Carravaggio
1600

bron: Wikipedia
Google Arts & Culture

Collectie: San Luigi dei Francesi, Rome, Italië



Caravaggio's "Roeping van Mattheüs," voltooid in 1600 voor de Contarelli-kapel in Rome, verandert een enkele evangeliezin in een volledig bewoonde kamer waar licht zich gedraagt als een stem. **Christus komt rechts binnen, met rechtsachter hem Petrus, en wijst zonder veel ophef naar een belastinginner die aan een tafel zit.** Het gebaar valt als een onzichtbare bel, hoofden draaien om, lichamen draaien, en de tijd lijkt te aarzelen tussen wat er net gebeurde en wat nu zal beginnen. Een lichtstraal snijdt door het rokerige interieur en noemt de gekozen man voordat hij zichzelf kan noemen.

Het evangelie beschrijft dat Jezus een belastinginner genaamd Mattheüs zag en zei: "Volg mij," en Mattheüs opstond om te volgen.

Caravaggio kiest het scharnier tussen gehoor en respons. Mattheüs zit met metgezellen geld te tellen. Christus, half in de schaduw, steekt een arm uit die doet denken aan de beroemde hand van Adam in Michelangelo's Sixtijnse Kapel, maar omgekeerd: deze keer geeft de goddelijke hand leven door uitnodiging in plaats van aanraking.

Mattheüs rechterhand drukt met z'n duim de munten op tafel, terwijl zijn linkerhand vragend naar zichzelf

wijst—"Wie, ik?" Het schilderij legt die milliseconde vast waarop identiteit verandert: de man die belastinginner was, begrijpt dat hij op het punt staat leerling te worden. De lichtstraal verduidelijkt in plaats van vleit. Het geeft waardigheid aan de baard van de oude man, de met veren beklede muts van de jongen en de gekreukte kousen, waardoor heiligheid verenigbaar is met gewone details. Het licht functioneert ook moreel: het onthult de handen die geld vasthouden en de ogen die winst meten, niet om hen met minachting te veroordelen, maar om te laten zien dat ze gezien worden. **Het evangelie wordt zichtbaar als verlichting die verklaart terwijl het oproept.**

Caravaggio's figuren dragen hedendaagse praal; de tafel ligt bezaaid met munten, grootboeken en een man met bril die hij omhoog schuift om het zilver beter te kunnen inspecteren. Het zwaard naast de nabije figuur kondigt bravoure aan, geen adel, en de fluisteringen van mode, niet van deugd.

Alles wat we zien, schildert een leven gericht op winst. **De kracht van het schilderij ligt in het laten zien dat juist zo'n leven kan worden aangepakt en getransformeerd.**

Tekst: Gerrit Buizer



Geroepen om samen op weg te gaan

Tekst: Landelijke Werkgroep Synodaliteit

Ons leven is geen toevallige gebeurtenis. Ieder mens is het resultaat van een gedachte van God. Ieder mens is gewild, geliefd en noodzakelijk. De Amerikaanse monnik Thomas Merton (1915-1968) merkte eens op dat ieder mensenleven een antwoord is op een specifieke vraag van God: mens, wie ben jij? Al die antwoorden samen vormen het verhaal van God met mensen in de tijd. Zo worden mensen dragers van Gods verhaal in de geschiedenis, met als hoogtepunt de menswording van het Woord in Jezus de Messias.

Synodaliteit is een manier van bidden en werken die recht wil doen aan deze unieke roeping van ieder mens. In een synodale kerk luisteren we naar elkaar, omdat we geloven dat de Heilige Geest in iedere gedoopte werkt. Niemand heeft alle antwoorden alleen. Daarom zoeken

christenen samen naar wat God vandaag van zijn Kerk vraagt.

De synode herinnert ons eraan dat alle gedoopten verantwoordelijkheid dragen voor de zending van de Kerk. Door het doopsel zijn wij immers geroepen om deel te nemen aan het leven en de missie van Christus. Ieder heeft zijn eigen gaven, roeping en taak: sommigen als priesters of religieuzen, anderen als ouders, studenten, leraren of professionals. Juist in die verscheidenheid kan de Kerk haar missionaire opdracht vervullen. Synodaliteit wil daarom de deelname en medeverantwoordelijkheid van alle gelovigen versterken.

Roeping betekent dus niet alleen een keuze voor een beroep of levensstaat. Het gaat dieper. Het is de ontdekking dat God ons roept om met ons leven bij te dragen aan zijn werk in de wereld.

God spreekt tot ieder van ons, maar ook tot zijn volk. Wanneer wij samen luisteren naar de Geest, ontdekken we onze roeping en leren we samen antwoorden op Gods vraag aan de wereld.

“Niemand heeft alle antwoorden alleen”



Meer informatie op: www.luisterendopweg.nl en www.rkkerksynode.nl

Muziek

Oscar Harris

Oscar Harris werd in Suriname geboren op 30 november 1943. Hij kwam in 1963 naar Nederland om te gaan studeren voor architect of dominee of zanger. Hij vervulde in Nederland ook zijn militaire dienstplicht. Hij koos voor een zangcarrière.

Hij kwam in 1965 bij de groep The Twinkle Stars, een uit Amsterdam opererende Surinaamse band. Hij moest concurreren met lead zanger Max Nijman en verving hem later. Oscar verliet eind jaren 70 de band voor een solocarrière met vrolijke Caribische meezingers en soulballads. Waarvan A song for the Children de bekendste was in 1980. Hij zong ook duetten met zangeres Debbie. Billy Jones was ook lid en bracht met Oscar een album uit met ballads en had een hit met All my brothers are clean. Hun grootste hit was Soldiers prayer, het tweede nummer uit hun album.

Hun album I believe met religieuze liedjes met het Urker Mannenkoor o.l.v. Frits Bode, inclusief de single Try a little love, was hun enige religieuze elpee.

I believe kwam in 1970 uit. Op YouTube is Oscar Harris te zien met het nummer O Heer uit 2015.



Marianne Noble

Op 2 maart 2025 overleed blues zangeres Marianne Noble. Geboren als Marianne Vroege in Dordrecht werd ze niet zo bekend, ze heeft nooit een hit gehad maar wel 2 tips. Ze werd ontdekt door Hans Vermeulen, zanger van The Sandy Coast en hij schreef haar nummers. Een opvallend swingende gospel single was Take me to the leader / Put your trust in the Lord in 1971. Ik kocht dat singletje op een rommelmarkt en kende het zelf niet.

Op 71-jarige leeftijd behaalde ze de finale van het programma The Voice Senioren in 2018 en ze was een jaar later jurylid.



Passe Partout

Een opvallende single verscheen in de top 40 in 1975 en het was ook een alarmschijf: De doodgewoonste dingen van Passe Partout. Dat bestond uit de echtparen Anton en Bep de Kroon en Cor en Bert Versteeg.

Op het gelijknamige album staan 17 liedjes, waarvan ook een paar religieus getinte. Ik geloof, Zomaar in een stoel en God wat een mooie dag zijn de moeite waard om te beluisteren.

Het lied Ik geloof heeft een mooi refrein dat ik u niet onthouden wil:

Ik geloof in de goedheid van de mens
Dat is niet alleen wat ik wens
Dat het goede wint van het kwaad
Dat de liefde wint van haat
Met hart en ziel belijd ik mijn geloof
Ik geloof in een God die liefde is
Ik geloof daardoor in verrijzenis
Eeuwig zal ik met Hem gaan
In een gelukkig voortbestaan
Ik geloof
Ik geloof

Ronald van Pelt
ronaldvanpelt1959@gmail.com

Advertenties

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> **010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com**



Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41



www.wielmak.nl info@wielmak.nl [Bredenoord 2, Rotterdam](https://www.google.com/maps/place/Bredenoord+2,+Rotterdam)

God roept door mensen

Het moment zal ik nooit vergeten, ergens achterin de kerk, nog net tiener en net niet volwassen. Onze pastor Jan Schut sprak me aan zoals hij zelden deed: "Waarom ga je geen theologie studeren?". Die vraag kwam uit het niets en verraste me volkomen. Ik deed graag vrijwilligerswerk voor de kerk van Petrus en Paulus in Haarlem-Noord maar ik dacht er niet over om voor diezelfde kerk te gaan werken. "Ik ga geschiedenis studeren en wil met die ondergrond heel graag journalist worden", antwoordde ik. Jaren en nog eens jaren later schreef hij me een kort briefje met de volgende tekst: "Wat je nu doet als journalist, dat is veel beter, want je bereikt veel meer mensen dan ik ooit op de preekstoel zou kunnen bereiken". Deze geliefde pastor is veel te vroeg overleden, zijn graf is zelfs al geruimd. Maar ik moet nog vaak aan hem denken, want hij leerde me dat God je door mensen roept en dat je dit vaak pas achteraf beseft. Roeping zie je pas later, zoals je God ook steeds op de rug ziet. Want deze zelfde pastor durfde het ook aan om me als 18-jarige de preekstoel te gunnen. Ik was lid van de missionaire werkgroep, het was ergens rond Pinksteren, de tijd van de wereldwijde missie en de heilige Geest, een mooi moment om mij in het diepe te gooien. "Vertel maar over onze missionarissen", was het enige wat hij me meegaf. Zo gezegd, zo gedaan. En zo leerde

ik mijn talent kennen om in het openbaar een verhaal te vertellen en mensen te bezielen. Nog steeds moet ik aan deze pastor Jan Schut denken als ik in Veghel of in Bolsward een groot gezelschap mag toespreken of wanneer ik tijdens een uitvaart de nabestaanden mag troosten. Zonder deze roepstem van mijn pastor in Haarlem-Noord had ik nooit de stem van God in mijn hart herkend. Zo kon ik worden zoals ik bedoeld ben, zo ben ik een bevoorrecht mens geworden. Zo gaat dat dus, God roept door mensen.

"Zo kon ik worden zoals ik bedoeld ben"



Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van Ronald van Pelt.

Die Ene stem (Zijn stem)

Hij roept jouw naam met Zijn stem
Die is liefdevol en van Hem
De schapen herkennen Hem
Aan Zijn stem

Luister naar Hem
Naar die Ene stem
Die is van Hem
Die mooie stem

Volg Hem
Volg die stem
Vertrouw op Hem
Hij met die stem, Zijn stem

Stem af op Hem
Met die stem, Zijn stem
Luister goed met je oren
Je mag bij Hem horen

Uit de hemel klonk een stem
Die zei: Luister naar Hem
Dit is Mijn Geliefde Zoon
Gezeten op de troon
In Hem heb ik Mijn welbehagen
Kom tot Hem met al je vragen



Die stem van Bethlehem
Hoor je tot in Jeruzalem
En sprak tot Samuel
En in geheel Israel

Volg jij ook die Stem?
Houd jij ook van Hem?
Herken jij die Stem
Die is van Hem

Die Stem zei met volle kracht
Het is volbracht

Schrijf jij wel eens een gedicht? We zijn nog op zoek naar een gedicht voor volgende maand met het thema "Genieten".

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar kerkblad.ajk@kerkinijssemonde.nl



Gezamenlijke berichten



Juli

Kerkdiensten

ko=kinderopwas kn=kinderdienst	Adriaen Janszkerk	Pelgrimskerk	Groene Tuinkerkerk	Nw. Sonneburgh	Smeetsland
Zondag 5 juli	10.30 uur ds. Hans Schaap	10.00 uur ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur Ds S Kurtzahn Met Bolnes	10.00 uur ds. J.J. Verhaar	11.00 uur Mw. Julia Remrev
Zondag 12 juli	10.00 uur gezamenlijke dienst in de PK	10.00 uur ds. D. van Vreeswijk Afscheidsdienst	10.00 uur Mw. M. Pieterse Coll.: Diaconie	10.00 uur dhr. J. Bos	Geen dienst
	19-7 en 9-8 gezamenlijke dienst in de PK	26-7 en 2-8 gezamenlijke dienst in de AJK			

Bijbelleesrooster juli (1e deel)

woensdag	1-jul	Ezechiël 1:1-14
donderdag	2-jul	Ezechiël 1:15-28a
vrijdag	3-jul	Ezechiël 1:28b-3:3
zaterdag	4-jul	Ezechiël 3:4-15
zondag	5-jul	Ezechiël 3:16-27
maandag	6-jul	Ezechiël 4:1-8
dinsdag	7-jul	Ezechiël 4:9-17
woensdag	8-jul	Psalm 79
donderdag	9-jul	Matteüs 12:22-37
vrijdag	10-jul	Matteüs 12:38-50
zaterdag	11-jul	Matteüs 13:1-12
zondag	12-jul	Matteüs 13:13-23
maandag	13-jul	Matteüs 13:24-35
dinsdag	14-jul	Matteüs 13:36-46
woensdag	15-jul	Matteüs 13:47-58
donderdag	16-jul	Psalm 84
vrijdag	17-jul	1 Samuël 25:1-19
zaterdag	18-jul	1 Samuël 25:20-35





Groene Tuinkerkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANUIT DE GROENE TUINKERK

Bezoekwerk in onze gemeente

In het eerste jaar van mijn ambt in onze gemeente heb ik geprobeerd om iedereen te benaderen voor een persoonlijk bezoek. Volgens mij is dit gelukt, maar zou het zo zijn dat u niet bent benaderd en graag een bezoek wilt, laat het mij dan weten. Dan kunnen wij alsnog een afspraak maken.

In het volgende jaar wil ik mij concentreren op alle gemeenteleden boven de 80 jaar. Dat betekent niet dat u geen bezoek krijgt als u jonger bent dan 80 jaar, zeker in moeilijke omstandigheden ben ik 24/7 beschikbaar. Maar de leeftijdsgroep van 80+ zal ik actief benaderen voor een persoonlijke ontmoeting terwijl de 'jongere' gemeenteleden op aanvraag worden bezocht. Voelt u zich wel altijd welkom als u een persoonlijk gesprek wilt!

Terugblik op de retraite dag in de abdij

Met veel dankbaarheid en vreugde kijk ik terug op de retraite dag in de abdij van Egmond. Op 17 april waren wij met 8 mensen voor een dag in de abdij waar ik een cursus gaf over 'staan in je innerlijke kracht'. Volgens Genesis zijn wij tot beeld van God geschapen, maar is dit beeld-zijn van God in ons verloren gegaan. Leven vanuit innerlijke kracht betekent leven vanuit authentiek menszijn ofwel leven vanuit vertrouwen, liefde en verbinding met God. Jezus heeft ons dit voorgeleefd door zijn beulen onder meer te vergeven.



Abdy van Egmond

Tijdens deze dag hebben wij drie verschillende vieringen bijgewoond van de monniken, heb ik verschillende inleidingen gehouden en hebben wij verschillende reflecties/oefeningen gedaan. Ook was er voldoende

ruimte voor vrije tijd om van de prachtige abdij, de natuur en de tuin te genieten.

Ik ben dankbaar dat deze dag door de mensen als waardevol werd ervaren, de groep en de gesprekken met elkaar als verrijkend en de vieringen als heel bijzonder. Fijn om deze dag met elkaar te hebben beleefd,

Wat betekent lijden en Pasen voor u?

Uit de Gespreksgroep 35+ :

Het lijden van Jezus wil niet alleen herdacht worden als een gebeuren van 2000 jaar terug. Nadenken over het lijden kan ons uitnodigen om ons te matigen in onze materiële behoeften. Tevens kan het ons leren om ontvankelijk te worden voor het wonder van het bestaan en ons een houding van dankbaarheid schenken. In onze gespreksgroep spraken wij ook over wat Pasen voor ons betekent. Dat was niet voor iedereen gemakkelijk om te beschrijven. Iedereen voelde wel dat Pasen zoiets is als een persoonlijke vernieuwing en dat het ons hoop schenkt.

Wie is de 'Kleine Prins'?

Uit de Gespreksgroep:

Vanaf het begin van onze gespreksgroep stelden wij ons de vraag, wie de 'Kleine Prins' is uit het gelijknamige boek. Verpakt in een sprookje en van een bepaalde magie omgeven vertelt dit boek over een ontmoeting van een mens die naar een geestelijke diepte verlangt in deze kleine Prins. Naarmate wij dieper over dit verhaal spreken, ontdekken wij dat deze kleine Prins ook veel gemeen heeft met het kwetsbare Jezuskind in de voederbak dat later gekruisigd werd en verdween uit deze wereld. Gelijktijdig zou het ook mogelijk zijn dat deze 'Kleine Prins' symbool staat voor ons innerlijke kind dat verbonden is met God.



Maar helaas, zo moeten wij lezen, zijn wij dit kind kwijtgeraakt. Een boeiend verhaal dat spreekt tot de verbeelding van onze groep.

Met vriendelijke groet,
Ds. Stephan Kurtzahn



BLOEMENDIENST

Zondag 12 april

De bloemen van vandaag waren bestemd voor mw. Jager, die op 17 april haar 87e verjaardag vierde.



Zondag 19 april

Dhr. Groeneweg werd op 28 april 80 jaar.

Zondag 26 april

Op 29 april werd dhr. Hess 82 jaar.

Zondag 3 mei

Dhr. Quak werd op 4 mei 89 jaar.

Zondag 10 mei

Vandaag is de Fam. Langstraat 55 jaar getrouwd tevens ging er een boeket naar mw. Oudenaarden van de Pietersdijk voor haar 81e verjaardag. Alle jarigen en echtpaar van harte gefeliciteerd!

Bedankjes:

Geachte leden van de kerkenraad,
Hiermede wil ik u bedanken voor de mooie bloemen die ik voor mijn verjaardag mocht ontvangen.
Hartelijk bedankt en een vriendelijke groet van Jo Jager .

Op zondag 26 april werd ik zelf (Joke Busse) blij verrast met een prachtig boeket.
Hiervoor heel veel dank!

Hartelijke bloemengroeten van:

Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs rijden:

Mw. D. van Hengel rijdt mw. Van Hengel en mw. Bal en mw. Tamse vanuit de Beverwaard.

Route 3: Mw. Fisscher en fam. Kreuk.

07-06: Dhr. A. van Splunter

14-06: Dhr. R.A. de Bruin

21-06: Dhr. G.J. Buizer

28-06: Dhr. A.J. Kooiman (Dienst in Bolnes)

05-07: Dhr. J. Verschoor

12-07: Dhr. J.F.K. Jungheim

19-07: Dhr. A. van Splunter



KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Deze maand zijn er geen mutaties

Foto's Paasontbijt in Kerk aan de Maas

Op eerste paasdag werd voor de gezamenlijke kerkdienst genoten van een paasontbijt. De volgende foto's willen we U niet onthouden.



Feestelijke jaarafsluiting

Het wordt bijna een traditie maar we willen ook dit jaar afsluiten met een gezamenlijk feestelijk:

Chinees Buffet

Dit jaar willen we het houden in de grote zaal van de Kerk aan de Maas te Bolnes. U kunt zich inschrijven voor deze maaltijd door € 12,50 over te maken op bankrekeningnr.

NL10 INGB 0000 1886 02 o.v.v. Chinees Buffet.

De inschrijving is geldend als de bijschrijving op de rekening bekend is. Dit is om te voorkomen dat mensen zich op een lijst inschrijven maar toch niet deelnemen aan het buffet.

Het buffet is op **zaterdag 4 juli 2026. Inloop vanaf 16.00 uur.** U bent van harte welkom.

Het College van Kerkrentmeesters.

OP ZOEK NAAR EEN NAAM (VERVOLG)

In het vorige kerkblad van mei is er een oproep gedaan voor het inleveren van namen voor het nieuw op te zetten kerkblad van onze beide kerken.

Daar is massaal gehoor aan gegeven in beide kerken. Er zijn veel namen ingeleverd, en daar zijn we heel blij mee. Daarbij moet wel gezegd worden dat we vermoeden dat er tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst er een tafel steeds dezelfde naam op het invulbriefje hebben geschreven.

Zo kwam er bijvoorbeeld 6 keer een briefje binnen met de naam "Groen aan de Maas".

De namen zijn inmiddels verzameld en op een lijst geplaatst. Van deze groslijst zijn er 6 namen voorgesorteerd. Deze worden voorgedragen tijdens de vergadering van Werkgroep Communicatie.

Deze kiezen daaruit een voorkeursnaam. Deze naam wordt voorgedragen aan de kerkenraden ter goedkeuring van de nieuwe naam van ons kerkblad. Dus nog even geduld, en de nieuwe naam kunnen we bekendmaken op het kerkberaad van juli.

Namens Werkgroep Kerkblad, Gerrit Buizer.

Dankwoord:

Onlangs kreeg ik Pastoraal bezoek en mocht ik de Paaskaars van 2025 in ontvangst nemen.

Wat een verrassing, daar ben ik blij mee en heel dankbaar voor.

(Op 1e paasdag 2018 deed ik belijdenis en sindsdien is Pasen -voor mij- met nog meer emotie).



De kaars heeft een mooi plaatsje gekregen en brandt op -voor mij- bijzondere en gedenkwaardige momenten.

Allen heel, heel, hartelijk dank!

Met een groet,
Mathea van Dam.

EROP UIT ACTIVITEITEN: SING INN

Deze maand is de Sing Inn op 3 juni.
Aanvang van 13.30 tot 15.45 uur.

Dit is **de laatste keer van dit seizoen** en het thema is:
"Humor"

De opzet blijft ook dan hetzelfde: een kort rondje koffie, zangprogramma met pauze en eventueel een drankje na. Koorervaring is helemaal niet vereist: het gaat om samen zingen en plezier!



Wil je meer weten?
Bel met 06 5022 8250.
We zien u/jou graag.

Hartelijke groet,
Ria Keijzer – Meeuwse,
ria.keijzer@casema.nl



Zomerterras Bolnes weer open

Elke dinsdagmiddag in de maand juli is het zomerterras weer geopend, achter de Kerk aan de Maas. Een fijne plek om te zitten, met zon en schaduw. Daar staan tafels en stoelen, er is thee, koffie en fris, met wat lekkers erbij en de sjoelbak staat ook weer klaar. Kom gezellig langs, neem iemand mee.

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 juli van 13.30 – 15.30 u.

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Wie wil, kan iets in de activiteitspaarpot doneren.

Info bij Wil Wendrich, 0180 487050 / 06 82066497

Van de zendingscommissie

Pinksteren is normaliter het moment waarop we als zendingscommissie aan u ons nieuwe project voor het komend jaar mogen voorstellen.

Dit jaar verloopt het anders: we blijven voor ons project **doorsparen tot november 2026.**

Daarna wordt een nieuw project gekozen alwaar we met de diaconieën van beide kerken voor gaan sparen.

Dus we blijven sparen tot november voor het volgende project.:

Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen in Egypte



We hopen van harte dat u ons nog steeds hierbij wilt helpen!

Schenk uw bijdragen via de collectezak tijdens uw kerkbezoek of maak het over op bankrekeningnr.

NL32 INGB0000563499 onder vermelding van
"Project zending Egypte".

Namens de zendingscommissie bij voorbaat onze hartelijk dank!

Dikkie van Hengel en Bram van Splunter.

Collecte voor Pakistan

Op **zondag 28 juni** wordt er tijdens onze gezamenlijke kerkdienst in Bolnes gecollecteerd voor Kerk in Actie. Deze hebben voor deze zondag als doel Pakistan gekozen al waar Kerk in Actie een Shared Futures programma steunt.



In Pakistan, waar intolerantie en geweld tegen religieuze minderheden toenemen, volgen jongeren samen een vakopleiding en trainingen in ondernemerschap, sociale vaardigheden en leiderschap. Ze starten soms samen een bedrijf, krijgen meer begrip voor elkaar en worden in hun eigen gemeenschappen ambassadeurs voor verdraagzaamheid.

Door uw gezamenlijke diaconiën wordt deze collecte van harte aanbevolen!



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Wist u dat...

U een gift kunt doen via SKG Collect/Appostel. U komt er via de QR code.



De Diaconie en de Stichting Behoud Adriaen Janszkerk een QR code hebben voor giften.



Overledenen

Datum	Naam	Leeftijd
9 april	Mw. J.J. Klem- van der Burg	96 jaar
18 april	Dhr. H.R. Donner	83 jaar
24 april	Mw. J.P. Hazebroek-Diepenhorst	95 jaar



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR-code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Vanuit uw saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen. Met de andere QR-code komt u op de website van SKG Collect. Hier kunt u anoniem geven met iDEAL.

April	Kerkapp	Bankrek.	Totaal
Collecte diaconie	€ 785,60	€ 91,00	€ 876,60
SKiN Rotterdam	€ 146,10	€ 22,00	€ 166,10
Collecte kerkrentmeesters	€ 969,70	€ 244,00	€ 1.213,70



Kerk app



SKG Collect

<u>Zondag</u>	<u>Adriaen Janszkerk</u>		<u>Pelgrimskerk</u>	
	<u>Diaconie</u>	<u>Kerk</u>	<u>Diaconie</u>	<u>Kerk</u>
5 april	€	€	€ 75,30	€ 58,50
12 april	€	€	€ 41,20	€ 31,80
19 april	€	€	€ 35,50	€ 27,20
26 april	€ 66,73*	€ 66,72*	€ 40,25	€ 26,85

* De offerblokken zijn alleen op 26-4 geleegd, dus de opbrengst voor hele maand is neergezet bij 26-4.



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Van de predikant

Rondom de diensten

Zondag 7 juni is Nico Bontenbal onze voorganger.

Zondag 14 juni zal Erik Bruggeman, die stage loopt in de Pelgrimskerk, bij ons voorgaan.

Zondag 21 juni zal ds. René Visser bij ons voorgaan.

Zondag 28 juni zal ds. Jos Slager, oud-predikant van de Pelgrimskerk, bij ons spreken.

Zondag 5 juli ga ik, na onze vakantie, weer zelf voor. In deze dienst zullen enkele jongeren hun geloof belijden en gedoopt worden.

Zondag 12 juli is er een gezamenlijke dienst in de Pelgrimskerk. Deze dienst zal in het teken staan van het afscheid van ds. Dirk van Vreeswijk als predikant van Hervormd IJsselmonde. Er zal deze zondag dus geen dienst in de AJK zijn!

Goede, gezegende diensten gewenst!

Overlijden

Op 11 april is overleden mw. Jeannette Schuurmans-Camfferman op de leeftijd van 78 jaar. Jeannette en haar man Freek zijn recent verhuisd naar Barendrecht, maar hebben ook jaren meegeleefd met onze gemeente. Zo gaf Jeannette een aantal jaar leiding aan de inloop op dinsdagmorgen. Op de kaart staat de tekst uit 1 Korintiërs 2:9: "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft." Jeannette is, na een dankdienst voor haar leven, op 17 april begraven in Barendrecht. We leven mee met haar man Freek en de familie en wensen hem en hen Gods troost en nabijheid toe.

Gebedsuur

Op de 2e woensdag van de maand is het maandelijke gebedsmoment in de consistorie van de AJK, samen met gemeenteleden van Meer dan Beverwaard. Welkom om hardop of in stilte mee te bidden op 10 juni van 19:30 - 20:30 uur.

Jubileum

Ons gemeentelid Elizabeth Scheepbouwer-de Jager en haar man Cor hopen 1 juni te gedenken dat ze 55 jaar getrouwd zijn. We feliciteren hen met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.

Zieken

De zussen Ada en Ria van der Heijden zijn onlangs verhuisd van de Krommehagen naar twee verschillende locaties van Sonneburgh. Ada woont nu in Sonneburgh Groene Kruisweg, kamer 5B120, Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam. En Ria woont nu in Sonneburgh Ravenswaard, kamer 247, Ravenswaard 5, 3078 PL Rotterdam.

Het was eerst de bedoeling dat ze beide naar Sonneburgh Ravenswaard zouden gaan, maar omdat Ada's gezondheid de laatste tijd snel achteruit is gegaan, moest ze opgenomen worden op een plek waar meer passende zorg geboden kon worden. Het is voor deze zussen, die al hun leven lang samen zijn, een enorme verandering. We wensen hen in alle onzekerheid Gods nabijheid toe.

Rianne van Maastricht heeft onlangs goed nieuws gekregen, dat de bestraling van de tumor goed is aangeslagen. Dat is reden tot grote dankbaarheid! Er zal nog wel meer behandeling nodig zijn. We wensen haar met haar gezin Gods nabijheid toe, dat het herstelproces zal doorgaan.

Gea Biersteker is nog steeds aan het tobben met haar gezondheid. Ze moet binnenkort weer een behandeling aan de darmen ondergaan. We wensen haar een goed herstel en Gods nabijheid toe.

Belijdenis en doop

Zondag 5 juli zullen enkele jongeren belijdenis van het geloof afleggen en ook zullen er (zoals het er nu naar uitziet) twee worden gedoopt in de Maas. In het volgende kerkblad zal ik hun namen vermelden. We wensen hen een goede voorbereiding toe, een feestelijke dienst en Gods zegen in hun leven.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. De laatste Bijbelmorgen van dit seizoen is op 2 juni. Deze ochtend zal geleid worden door stagiair Bagtowar Fouad.

Afscheid ds. Dirk van Vreeswijk

Op zondag 12 juli hoopt collega Dirk van Vreeswijk in een gezamenlijke dienst afscheid te nemen van de Pelgrimskerk en van Hervormd IJsselmonde. Hij is dan 5 jaar aan IJsselmonde verbonden geweest. In die rol/hoedanigheid ging hij ook geregeld voor in de AJK. Ook op deze plek danken we hem voor zijn inzet en betrokkenheid voor het geheel van de gemeente en wensen wij hem, samen met zijn vrouw Jeannette, Gods zegen toe voor de toekomst. Voor onze broeders en zusters van de Pelgrimskerk begint er dan een vacante periode, waarin gezocht zal worden naar een opvolger. We wensen hen daarin Gods wijsheid en leiding toe.

Vakantie

Voor het eerst na vele jaren gaan we, buiten de schoolvakantie om, in de maand juni op vakantie. We hopen dan onze dochter te bezoeken in Zuid-Afrika. Daar

hebben we veel zin in! Voor pastorale zorg kan er in die tijd een beroep gedaan worden op het pastorale team of op collega Dirk van Vreeswijk. Zondag 12 juli, de dag waarop Dirk van Vreeswijk afscheid neemt, is de laatste zondag vóórdat de schoolvakantie begint. Het is de eerste gezamenlijke dienst (met de Pelgrimskerk) in de zomertijd. Houd de berichten goed in de gaten, zodat je in de zomertijd niet voor een gesloten deur komt te staan. Voor het eerst zullen er deze zomer ook gezamenlijke diensten in de AJK worden gehouden. Daarover meer in het volgende kerkblad.



- Hans Schaap

Vervoer naar de kerk

7 juni	Monique
14 juni	Alco
21 juni	Bastiaan
28 juni	Alco
5 juli	Monique
12 juli	Aad

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:	
Bastiaan de Ruiter	06 229 32 635
Aad Schuijer	06 286 26 274
Alco van Heiningen	06 570 48 134
Monique Cevaal	06 181 06 576

Als jij erover denkt je ook aan te melden, heel graag hoor, we kunnen echt nog wel een chauffeur gebruiken, geef je op bij Wil Schuijer 06 30721980.
Alvast hartelijk dank!

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer:
0180 412141

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoek tijdens mijn verblijf in het revalidatiecentrum. Ik voel me gezegend met zoveel medeleven van de gemeente.
Hartelijke groet van Lenie de Lijster

Voor de Kinderen

Er is elke week oppas tijdens de diensten.

Op 7, 14 (alleen KidsClub), 21 en 28 juni is er kinderdienst.
Op 14 juni is er tienerdienst.

Felicitaties

Op 21 april waren dhr. en mevr. v.d. Steen 61 jaar getrouwd.
Op 3 mei werd dhr. J.B. Husaarts 80 jaar..
Ook mw. Nelleke van Oort - van der Leeden vierde haar 80ste verjaardag, nl. op 8 mei.
Zij is degene die leiding geeft aan het bezoekwerk bij kroonjaren en huwelijksjubilea. We zijn haar daar heel dankbaar voor!
Op 7 mei vierden dhr. en mevr. Visser - Bouwman hun 50- jarig huwelijk.
Op 9 mei mochten dhr. en mevr. Rog - Hartevelde hun 65 jarig huwelijk gedenken.
Op 14 mei waren dhr. en mevr. Been - de Boer 61 jaar getrouwd.
Een feestelijke lijst!
Allen van harte gefeliciteerd en Gods Zegen gewenst!





Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

zorgen kennen, van henzelf of van een ander die hen lief is, voor hen die elders moeten verblijven, voor hen die (psychische) zorgen hebben of een gemis kennen. Maar ook voor de betrokkenen om hen heen. Een ieder wensen we van harte de kracht van God toe.

De laatste etappe

Misschien wat vreemd, maar na Pasen, had ik opeens het gevoel dat ik aan de laatste etappe was begonnen. Vreemd, confronterend, maar ook wel helder, zo'n "ingeplande" afscheidsdienst. Er zal ongetwijfeld nog wel meer erover gezegd gaan worden, maar voor alle duidelijkheid: we hopen dus afscheid te nemen op **zondagochtend 12 juli**. Dat alles onder het voorbehoud van Jacobus. Daar werden we in onze vriendengroep de laatste maanden nadrukkelijk mee geconfronteerd: met de broosheid van ons leven.

Ondertussen zijn er ook heel veel zegeningen: de contacten, de vieringen, enz. En het moet nog, op dit moment van schrijven, plaatsvinden maar opnieuw was daar een belijdenisdienst. In een gezamenlijke dienst met de AJK deden op zondag 31 mei vijf tieners belijdenis van het geloof: **Sarah Bontenbal, Joshua Engelbracht, Rhodé Gorter, Hannah Harinck en Esther Paul**. We danken God voor hen in ons midden en wensen hen, maar ook de anderen van de groep, nogmaals Gods Zegen toe. En ook dank aan Jet en Nico voor hun inzet in alle avonden.

Voor alle andere bijzonderheden: zie de zondagsbrief, de app en op de vernieuwde (!!) website. Daar vindt u de meest actuele info.

Omzien naar elkaar

Mw. **Ingrid Bakker-Santos** verblijft na een kort verblijf in het ziekenhuis weer thuis. Hoewel het lopen nog altijd moeilijk gaat, zijn momenteel de grootste zorgen achter de rug. Al het Goede van God toegebeden. Dat wensen we ook dhr. Herman Elsenbroek toe. Hij werd onlangs ontslagen uit het ziekenhuis en is weer naar huis teruggekeerd. We hopen en bidden dat hij thuis weer wat kan aansterken.

Mevr. **Joke Nicolai-Blom** kreeg te horen dat ze kan blijven wonen in Sonneburgh Groene Kruisweg. Haar adres is Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam / 5e etage; A060). Dat is een overgang, ook voor haar kinderen. Maar wellicht, zoals ze het zelf zegt, in haar omstandigheden een verstandige keuze. **Margo Groeneveld** kampt na Pasen niet alleen met fysiek ongemak, maar het doet ook mentaal heel veel met haar. 'Houdt moed'. We wensen haar kracht en Gods nabijheid toe.

In onze voorbeden willen we ook bidden voor hen die

Overleden: Reinalt Polinder

'Ik, Ik ben het die jullie troost.' Op maandag 20 april overleed Reinalt Polinder aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Intens verdrietig was en is het gevoel van velen onder ons. Reinalt heeft meerdere jaren zijn plek ingenomen in de Pelgrimskerk als organist, pianist, muziekleraar en op de mannen-triade. Een broeder in het geloof, een redenaar met passie voor muziek. Getrouwd met Nelleke, vader van Ruben, Gijsbert en Lucas. Hij is 34 jaar oud geworden. In onze gebeden denken we nog steeds aan Nelleke en hun kinderen (wonend aan het Mussentiend 8 in Veen (4264 RS), aan zijn ouders, aan zijn familie, maar ook aan hen die hem zullen missen. De rouwdienst werd gehouden op dinsdag 28 april in de Hervormde Kerk in Veen. Aansluitend was er de begrafenis.

'Gelezen werd Psalm 27 en Mattheüs 7:24-29 over het huis op de Rots. Zo bemoedigde Reinalt anderen met Psalm 27 en werd er ook door bemoedigd. Een psalm die hem veel gezegd heeft en geleerd heeft. Waar vind je rust? David zegt: Bij God.'

Geboren: Siem Heerema

'Zoals ik je vormde, zo draag ik je – elke dag opnieuw.' Op woensdag 29 april zag **Siem Elias** het levenslicht. Siem is de tweede zoon van Femke en Niels Heerema, broertje van Jesse. Het jonge gezin woont aan de Zuider Kerkedijk 176 in Rotterdam (3079 PB). Het gaat goed met hen, hoewel ze wel wekelijks naar het ziekenhuis moeten gaan om het rechtervoetje van Siem te laten behandelen. We feliciteren nogmaals de ouders met de geboorte van een wonder en wensen jullie van harte Gods zegen en vreugde toe bij de opvoeding.



Bidden voor de buren, de wijk, de stad, de wereld en onze gemeentes

Elke woensdagavond wordt er in de Adriaen Janskerk, in 'MEER dan BeverWAARD' en in de Pelgrimskerk gezamenlijk gebeden voor de wijk, de stad, de wereld en onze gemeentes. De vaste volgorde is: op de 1e en 3e woensdag in 'MEER dan BeverWAARD' (Eckartstraat 42-52, Rotterdam); op de 2e woensdag in de AJK en op de 4e woensdag (24 juni) in de PK. We beginnen om 19:30 uur en sluiten af om 20:30. Rondom de gebeden willen we ook met elkaar zingen. Van harte uitgenodigd om mee te bidden en te zingen.

Tenslotte

Een hartelijk groet! In Christus verbonden, ook namens Jeannette, Dirk van Vreeswijk



Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en ter bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan naar:

12 april	fam. Karels en Mw. Klapwijk
19 april	mw. Bakker-Santos
26 april	mw. van Zetten
3 mei	fam. Koffijberg
10 mei	fam. Heerema
17 mei	mw. Molenaar-Bakkeren



Blijf bidden en blij
daarbij waakzaam
en dankbaar.

Kolossenzen 4:2



Samen

Oplossing puzzel



COV | COV
RIDDERKERK

OPEN REPETITIES

WOENSDAG
10 JUNI 2026

WOENSDAG
17 JUNI 2026

Levensbron
Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk
Aanvang 19.45 uur

Levensbron
Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk
Aanvang 19.45 uur
Op 17 juni is ook zangcoach *Elise van Es* aanwezig.

WE STUDEREN
Ein deutsches Requiem
van Joh. Brahms

Contact via secretaris@covridderkerk.nl

Al 75 jaar jong van stem:

I.J.E.-Koor Rotterdam viert jubileum

Dit seizoen viert het I.J.E.-Koor een bijzondere mijlpaal: het 75 jarig bestaan! I.J.E. staat voor Interkerkelijke Jeugdevangelisatie en door de jaren heen hebben duizenden enthousiaste jongeren deel uitgemaakt van dit energieke en actieve koor. Vaak zijn de leden van nu de kinderen of zelfs kleinkinderen van leden uit vroegere jaren. Al generaties lang is het I.J.E.-Koor dus een plek waar jongeren zich thuis voelen, waar vriendschappen ontstaan, geloof wordt gedeeld en herinneringen voor het leven worden gemaakt. Veel Rotterdammers bewaren dierbare herinneringen aan hun tijd op de vereniging.

Op **zondagavond 5 juli 2026** wordt dit bijzondere jubileum gevierd met een jubileumconcertmeeting in de Breepleinkerkerk in Rotterdam-Zuid. Tijdens het concert wordt het huidige koor aangevuld met een gelegenheidskoor bestaande uit oud-leden en worden liederen gezongen uit alle decennia van het bestaan van het koor. De vaste begeleidingsband zorgt samen met een orkest van blazers en strijkers voor de muzikale begeleiding van de koor- en samenzang.

Het geheel staat onder leiding van dirigent Damyan Vermaas. Het belooft een avond vol zang, muzikale hoogtepunten, herkenning en verbinding te worden.

Het concert op **zondag 5 juli in de Breepleinkerkerk** (van Malsenstraat 104) begint om **19.30 uur** en de toegang is **gratis**. Tijdens het concert wordt een collecte gehouden ter dekking van de onkosten.

Komt u dit feest meevieren? Er wordt naar u uitgekeken!

75 jaar I.J.E. ROTTERDAM

I.J.E.-koor Rotterdam organiseert:
JUBILEUMCONCERTMEETING

5 JULI
2026

AANVANG 19.30U

BREEPLEINKERK
ROTTERDAM-ZUID

Inclusief oud-ledenkoor, I.J.E.-band en orkest o.l.v. Damyan Vermaas
Spreker: ds. R.J. van Amstel

Ansluitend aan de concertmeeting is er gelegenheid om bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

[f](https://www.facebook.com/IJE-koor-Rotterdam) IJE-koor Rotterdam [i](https://www.instagram.com/ijer rotterdam) @ijer rotterdam

WWW.IJE-ROTTERDAM.NL



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010 - 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. Bastiaan de Ruiter 06 - 229 32 635

Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Mw. Sandra Surjokusumo

kerkblad.ajk@kerkinijssemonde.nl

Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijssemonde.nl

Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 87

kerkblad.ajk@kerkinijssemonde.nl

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijssemonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 3 juli 2026

18.00 uur voor het magazijn van

juli/augustus 2026 met het thema:

Genieten

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Koster: Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Preekvoorzitter: Mw. Mathea van Dam, 06 - 37 19 31 33

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Collectebonnen.....NL10 INGB 0000 1886 02

Hervormde Gemeente (www.kerkinijssemonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Dhr. Bart Geervliet

Scriba: Helma Paul

scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenpersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),

vertrouwenpersoon@kerkinijssemonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijssemonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Hans Gorter

voorzitter.cvk@kerkinijssemonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: vacant

penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Bijdrageadministratie: bijdrage@kerkinijssemonde.nl

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85 en 010 - 483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente

Rotterdam IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Roeping



KIK

Kik is weg. De muizen zoeken onder alle banken. Ze roepen zijn naam door de kerk, maar krijgen geen antwoord. En dat is jammer, want ze willen Kik meevragen naar de kinderboerderij! Het is juni, en er is niks leukers dan rondhopsen tussen de lammetjes, konijntjes en koddige zwijntjes én de broodkorsten die de kinderen rondstrooien. Voor Kik, die dol is op insecten, is er vast ook veel te snoepen. De muizen willen Kik de lelievijver laten zien. Daar krioelt het nu van de smakelijke kevertjes, slakjes en libellen. "Kom, we gaan wel zónder Kik," roept Maikel muis, "Ik heb honger!" Bij de boerderij horen ze een lawaai van jewelste. Niet alleen van vrolijke kinderen en mekerende lammetjes. Ze horen een snerpend gekwaak.

"Krrrrèèeh, krrrròòoh!" klinkt het uit de lelievijver. De muizen rennen naar de waterkant. Overal zitten kikkers die kwaken om het hardst. En ineens zien ze hem. Hun vriend, Kik, op een lelieblad. "Krrrrèeh!" Hij blaast zijn wangen zó ver op dat ze doorzichtig worden. "Kik!" roepen de muizen "Wat doe je??? Wat is er aan de hand?" Ineens houdt Kik op met bellenblazen. Hij springt op de kant en stelt de muizen gerust: "Vrienden, kikkers MOETEN dit doen! Ik moet een kikkervrouw roepen! Zodat er later jonkies in de vijver komen! Eens per jaar MOET ik hier zijn!" De muizen knikken. Kik gaat verder met roepen. En de muizen gaan op zoek naar LEKKERS. Dat is wat zij MOETEN doen.



Geroepen



Soms voel je je geroepen.
Soms kun je iets verstaan
met je hart, niet met je oren,
en je weet niet waarvandaan.

Je beseft ineens wat goed is,
alsof je hoofd is opgefrist.
je bent zomaar op de hoogte
van iets wat je nog niet wist.

Je maakt een goede keuze,
ja, je ziet ineens het licht,
alsof een deurtje wordt geopend
- en tot nu toe zat dat dicht.

Soms voel je je geroepen
door een diepe tedere stem
die je helpt om God te zoeken,
en je weet: die is van Hem.

Uit de Bijbel

Paulus schreef: "God is trouw.
Door Hem zijn jullie geroepen
om één te zijn met zijn Zoon
Jezus Christus, onze Heer."

Naar 1 Korintiërs 1:9

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns